

## Ny fællesleder til Båring Børneunivers pr. 1. december 2015.

### **Hej**

Jeg har været så heldig at blive valgt som ny leder af Båring Børneunivers. Det ser jeg meget frem til!

Mit navn er Annemette Sodtmann Laursen. Jeg er 51 år og gift med Henrik Hartvig 51, forstander på Viby Efterskole. Henrik startede som forstander på Viby Efterskole 1. april, og vi er således tilflyttere fra Sydfyn til Nr. Åby midt i april i år.

Jeg kommer fra en stilling som leder af to landsbyordninger, som her efter sommerferien er lagt sammen til én på to matrikler. Tilsammen har landsbyordningerne fået navnet Brahesminde og er placeret i hhv. Svanninge og i Horne i Faaborg Midtfyn Kommune.

Jeg har været skoleleder i Svanninge i godt tre år og fik Horne under min ledelse for godt et år siden. I både Horne og Svanninge er der skole fra 0.-6. klasse samt vuggestue, børnehave og SFO. I Horne har der desuden været asyl- og modtageklasser for flygtninge siden april måned. Der er lige under 200 elever på hver matrikel og ca. 70 ansatte lærere, pædagoger og tap-personaler i alt. Horne og Svanninge er to meget velfungerende landsbyordninger, og jeg har været rigtig glad for at være leder begge steder. Jeg har dog næsten en times kørsel hver vej, og jeg synes samtidig, at jeg er kommet alt for langt væk for lokalområderne i Horne og Svanninge. Herudover pendler jeg dagligt mellem de to landsbyordninger, der er godt 6 km imellem dem. Det betyder også, at jeg kommer til at lægge afstand til både børn og ansatte i dagligdagen, hvilket jeg også er lidt ked af. Jeg har det allerbedst med at være tæt på og have en god fornemmelse for, hvad der rør sig hos både børn og voksne.

### **Lidt om min baggrund:**

Før jeg blev ansat i Svanninge og Faaborg Midtfyn Kommune, var vi bosat på Ærø. Her flyttede vi til i 2006. Min mand var i 6 år forstander på Ærø Højskole for musik og teater og jeg var skoleleder på Rise skole, en lille landsbyskole med 160 elever fra 0.-6. klasse. Vi fraflyttede Ærø i 2012, fordi højskolen desværre måtte lukke og slukke. Der var for få elever. Før Ærø boede vi på Mols i Østjylland, hvor jeg i en 10-årig periode var ansat som lærer på Molsskolen, en folkeskole, for elever fra 0.-9. klasse. Her fungerede jeg i skiftende perioder som koordinator i hhv. indskoling og udskoling. Og i den periode tog jeg ligeledes en cand.pæd. uddannelse i didaktik med særlig henblik på dansk.

Jeg er oprindelig fynbo, født og opvokset i Kirkeby på Sydfyn. Jeg har gået i gymnasiet på Midtfyns Gymnasium og flyttede herefter til København for at arbejde, rejse og siden læse sociologi på KBU. I 1990 flyttede jeg til Århus. Jeg læste til lærer på Århus Dag- og aftenseminarium i 1992-1996, hvorefter jeg blev ansat som lærer på Mols.

Vi ses

De bedste hilsener

Annemette Sodtmann Laursen

